

Verder langs de kust naar de stad Essaouira 25/4 vertrekken we van camping Terra d'ocean, een mooie relaxte plek, om verder naar het noorden te reizen. WE komen weer langs Cap Ghir waar het nog steeds stevig waait en langs de baai van Tamri. In Tamri brengen we nog een bezoek aan de markt, waar vooral mannen aanwezig zijn. (3 vrouwen gezien). Maar niet onaardig. De weg voert ons meer land inwaarts waar het graan hier en daar al goudgeel op het land staat tussen de Argan en Olijfbomen en is bijna rijp om te oogsten. Ook groeit hier de Thuja conifeer. Vroeg in de middag komen we aan in Essaouira, de parkeerplaats waar je mag staan is vol maar die staat ook in de rook van alle visrestaurantjes die aan de rand bij de haven staan. Maar even verder richting stad vinden we een parkeerplaats tegenover het busstation van Supratours. Ook vlak bij de oude stad. Daarna gelijk maar de medina in. Het is er gezellig, geen agressieve verkopers en niet iedereen wil je hier naar binnen trekken in hun winkeltjes. Je kunt hier heerlijk rond slenteren, wat we dan ook doen. We zien hier ook allemaal mooie doosjes, potjes, kistjes en dienbladen die van het Thuja hout zijn gemaakt. Ze gebruiken de stam maar ook de wortel van de boom. De citoenboom wordt voor versiering gebruikt en ook gebruiken ze parelmoerstukjes uit een schelp en aluminiumdraad. Het zijn mooie kunstwerkjes. We hebben voor de verandering pizza gegeten zittend op een terras met uitzicht op zee.....

Essaouira is een 18e eeuwse stad en de oude stad is omgeven door kanteelmuren en er staat altijd wind de "alizee" die zorgt voor de golven voor de wind en kitesurfers, de golfsurfers kunnen beter terecht in Thagazout. Bovenop het Skala de la Ville, het grote zeebastion staan europese kanonnen die geschonken zijn door 19e eeuwse handelaren aan de sultan Sidi Mohammed Ben Abdallah. Ze hebben allemaal verschillende motieven op de loop van het kanon. Er zijn veel toeristen in deze stad. Ook vandaag 26/4 slenteren we wat door de medina, bezoek aan de vis en specerijen souk waar we lekkere garnalen kopen met viskruiden. Nog wat groente, fruit en brood. Als we bij de truck terugkomen is de halve parkeerplaats ondergestroomd met water en modder. Naast de parkeerplaats wordt een nieuwe waterpijp in de grond gebracht maar ze hebben de oude per ongeluk kapot getrokken en het gat wat gegraven is vol gestroomd en moest verwijderd worden, de personenwagens staat tot halverwege de wielen in de modder. De parkeerwacht regeld dat de grootste troep opgeruimd wordt maar het blijft wel wat een smeerboel. Nog een keer de medina in om wat soeveniertjes te kopen en rond te kijken, we komen toch iedere keer weer een ander straatje tegen oa een mooi pleintje waar we s'avonds lekker gaan eten. Ook hebben we lekker ijs ontdekt en brengen de man nog een bezoek...

Naast de parkeerplaats is een parkje waar de mannen samenkomen om te dammen of andere spelletjes te spelen, veel oude mannen en ze zien er niet allemaal even fris uit, zwervers??? Met Benji nog een stukje in het park gewandeld, maar die vindt er hier niet zoveel aan, kan hier niet vrij lopen.

Vandaag 27/4 gaan we verder naar het noorden tot aan El Jadida gaan we langs de kust daarna nemen we de snelweg richting Rabat. In dit stuk van het land is veel landbouw, er zijn grote velden graan die rijp is om te oogsten wat meestal nog met de hand wordt gedaan. Een enkele keer zien we een combine. We zien tomatenteelt, groene kool, uien, bloemkool, wortels en mais. Groente lijkt te worden gewassen voor ze in kisten komen en vervoerd worden. Er is zelfs een druivenveld voor de Maroc wijn. Ook het aantal veehouders (koeien) wordt groter wel in combinatie met geiten en schapen. Kamelen zien we hier niet meer. Bij de grotere steden Safi, El Jadida en Casablanca zien veel industrie. De weg is nog steeds vrij rustig alleen in en rond de steden is het druk en men kan zich hier ook niet aan het aantal rijbanen houden. Bij Mohammedia gaan we het binnenland weer in, tussen Ben-Slimane en Rommania rijden we

Afrika

Gemaakt op vrijdag 29 april 2011 16:35

Hits: 3220

een heuvel vol dennenbomen op waar we overnachten. Sinds Azrou is dit ons eerste echte bos weer. Onderweg hebben we nog een schildpad gezien, een vogeltje met blauwe en gele kleuren, bee-eater. Als Arend een steen optilt komt er een schorpioen tevoorschijn en als we een poosje stilstaan blijken er allemaal kleine kikkertjes in de truck te zitten, waar die vandaan komen???? Benji is even los op pad en komt na een paar uur weer tevoorschijn hongerig en schor, wat die heeft gedaan???? Kortom een beestenbende vandaag.