

Na een heel rustige nacht 28/4, zelfs Benji is heel stil kan bijna niet eens miauwen (wat hij gedaan of gezien heeft??) gaan we verder naar Meknes. We rijden via Rommani en Khemisset. Het is een mooie tocht door wat lijkt de graanschuur van Marokko. Veel heel veel graanvelden in de heuvels en het zijn grote percelen waar met moderne apparatuur gewerkt wordt. Maar ook hier zijn nog kleine boertjes die met de hand en met hooguit hulp van een ezel de oogst moeten binnenhalen. Er staan veel eucalyptus en olijf bomen. Zo rijd je nog over heuvels en zo rijd je dan ook weer een kloof binnen. Prachtig. De weg is hier goed en het weer is wisselend bewolkt en zonnig. In dit gebied zijn veel roofvogels. Boeren zijn bezig een gewas te oogsten het is niet al te hoog en al bruin van kleur. We stoppen en bekijken het goedje eens van dichtbij en dan blijken het linzen te zijn. In Meknes kunnen we naast de Bab Mansour op een klein parkeerterrein parkeren. In de stad maken we een rondje door de medina, bekijken de Medresse van Bou Inania die gebouwd is tussen 130 en 1350 door Abou el Hassan. De medresse is versierd met houtsnijwerk, pleisterwerk en zellige(tegeltjes). De Place el Hedim (plein van afbraak en opbouw) en de Bab Mansour(belangrijkste poort) liggen tegenover elkaar. De camping in de stad is dicht. We komen terecht in een festival en het blijkt hier te gaan om een Fantasia. Een wedstrijd waarbij de paarden zo mooi mogelijk op een lijn moeten lopen en aan het eind van de route moeten er gewerschoten gelijktijdig afgevuurd worden. De dorpen in de omgeving en stad strijden tegen elkaar. Daarna naar de Marjane(supermarkt) waar we besluiten om toch nog maar naar de camping Moulay Idris te gaan. Leuke camping. Bijna de hele nacht regen, dikke stortbuien. Het was de bedoeling om nog wat rond te rijden om de motor maar we gaan maar verder naar Chefchaouen 29/4. We rijden langs Volubilis wat de eerste Romeinse provinciehoofdstad is geweest. Er zijn nog enkele pilaren zichtbaar voor de rest moet de fantasie het doen. Onderweg veel olijfbomen en aan de kant van de weg staan veel Agave's. Door dennenbossen vervolgen we onze weg waarbij we regelmatig een douche krijgen. Het laatste stuk voor de stad komen we door kurkeikbossen. Ze hebben net de halve stammen afgeschild en het kurk ligt op een stapel te wachten op transport. We komen nu van de andere kant de stad binnen en zien nu dat het met recht de blauwe stad wordt genoemd. Veel huizen zijn in dezelfde kleur blauw geschilderd en dat ziet er prachtig uit. We gaan weer naar camping Azilah waar het een stuk minder druk is. Hopen dat het weer wat opknapt dan kunnen we morgen de stad bekijken. Maar ook deze nacht regen, regen en nog eens regen en het is in de morgen nog steeds zwaarbewolkt en het regent nog steeds. We gaan naar de boot en naar Spanje. We rijden dezelfde route terug naar de boot. Mooi groen en bergachtig. In Tetouan nog de laatste boodschappen gedaan, de banden opgepompt en getankt. Nokkie, nokkie vol. Diesel is hier ongeveer 0,66 eurocent de liter..... Vanaf hier nemen we de snelweg rechtstreeks naar Tanger Med, de nieuwe haven in Marokko. Het is hier goed georganiseerd, geen mannetjes die van alles voor je willen doen of je dit nu wilt of niet. Heerlijk relaxt. We kunnen nog met de boot van 15.00 uur mee dat is een meevaller, hadden gerekend op 17.00 uur. Zee heeft een beetje meer deining maar valt toch nog mee zolang je maar zitten blijft, anders zwalk je door het gangpad. We rijden nog tot net voorbij Malaga en zoeken dan een overnachtingsplek. We gaan de snelweg af maar het terrein valt erg tegen en we gaan de andere kant van de weg proberen maar dan blijkt dat we weer op de snelweg uitkomen richting Malaga. Dit is niet de bedoeling en de eerstvolgende mogelijkheid er maar weer af. Oeps.... verboden voor meer dan 3,5 ton en een weggetje als een rijbaan breed. Maar we kunnen ook niet weer op de snelweg komen dus toch maar doorgezet. Enkele enge haarspeldbochten verder wordt de weg iets bredere maar door het dorpje wat daar ligt is het nog smaller en we kunnen er net tussen de muurtjes en bomen door. Even buiten het dorpje ziet Arend een mooie plek om te overnachten. We kunnen van hieruit zien dat we na een paar haarspeldbochten hier wel weer op de snelweg kunnen. De honden hier moesten wel even aan ons wennen, bleven

## **Afrika**

Gemaakt op zondag 01 mei 2011 20:01

Hits: 2719

---

eerst maar blaffen. Benji genoot in het gras van de vogeltjes en alles wat maar bewoog. Ik heb nog vergeten de vertellen dat Marokko een heel mooi vogeltje minder heeft. Benji heeft een vrouwtje gedood en het mannetje is een hele poos tegen hem tekeer gegaan, maar ja het is de natuur zullen we maar zeggen. Ook waren er veel loslopende honden en katten in de steden. Honden niet vervelend of gemeen al thans dat hebben wij niet meegemaakt.